זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

זמנים שבת קודש פרשת תשפ"ד **מצורע** גיליון 018

דברי התורה לעילוי נשמת החיילים שנפלו ולעילוי נשמת אלתר צבי אריה בן חיים יאכנעס ולעילוי נשמת הרב יוסף בן הרב שמשון פרלמן ולרפואת הפצועים

הדלקת נרות ירושלים 18:36 צאת השבת 19:50

זמני תפילה שבת קודש

ערש"ק מנחה א' –	13:30
מנחה ב' –	17:35
קבלת שבת מוקדמת	17:50
– מנחה ג'	19:01
קבלת שבת בשקיעה	19:16
מעריב מיד אחרי קבלת שבת	
שחרית עם הנץ מתחיל שוכן עד	5:52
שחרית מנין שני שוכן עד 9:00	8:40
– מנחה אי	13:11
<mark>דרשת שבת הגדל בענייני האגדה</mark>	<mark>17:45</mark>
מנחה בי –	18:15
– מנחה ג'	18:40
– מעריב מוצאי שבת	19:50
– מעריב של רבינו תם	20:16

זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

הרב רועיאל שונברון

'פרשת מצורע פרק י"ד פסוק ג

ויצא הכהן אל מחוץ למחנה

הספרונו מסביר שלמרות שהמצורע היה מחוץ למחנה ,הוא היה חייב להגיע למקום שהיה קרוב למחנה כדי שהכהן יבדוק אותו. הסיבה לכך היא שהכהן יוכל לבוא אליו בכבוד וללא מאמץ יתר.

אם ננתח את פירוש הספרונו הזה נוכל לשאול את השאלה הבאה. למה זה כל כך חשוב בתהליך טיהור המצורע שהתורה אומרת לנו היכן עליו לפגוש הכהן. בדיוק כמו פגישה בעניין אחר, הכהן יכול פשוט לשלוח הודעה למצורע איפה לפגוש אותו?

התשובה יכולה להיות שזה דווקא לטובת המצורע. צרעת נגרמת בגלל החטא של לשון הרע ואחד הגורמים שאדם מדבר לשון הרע הוא מיוהרה. המצורע הזה פשוט הלך בתהליך החזרה בתשובה על חטאו. אם עכשיו יש לו את היכולת להשפיע על ההחלטה היכן מתקיימת הפגישה ויכול ללחוץ על הכהן לבוא אליו, זה יהיה נגד כל מה שהוא עשה כדי לחזור בתשובה על מקור חטאו שהוא גאוה ויגרום להחזרת היוהרה. זו הסיבה לכך שהתורה אומרת לנו שהוא צריך להתייחס לכהן בכבוד האולטימטיבי על מנת שהתשובה תהיה שלמה.

אנו רואים מכאן עד כמה עלינו להיות זהירים כאשר אנו עובדים על תיקון מדה רעה. בשל העובדה שהמידה רעה טבועה בנו כבר זמן רב גם אם נפעל לשפר את המידה, נוכל בקלות לחמוק אחורה וזו הסיבה שאדם שחוזר בתשובה על חטא מסוים, עליו להשתדל להימנע ככל האפשר מלהתפתות לאותו חטא ולתת זמן כדי שהשינוי לטובה יותר יתפוס.

זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

RAV ROYALE SCHONBRUN

'ברשת מצורע פרק י"ד פסוק ג ויצא הכהו אל מחוץ למחנה

The Sforno explains that even though Metzorah was outside of the camp, he had to come to a place that was close to the camp in order for the Kohein to inspect him. The reason for this was in order for the Kohein to check him without excessive exertion. In this way, it would give honor to the Kohein.

Why is it so important in the purification process of the Metzorah that the Torah tells us where he has to meet the Cohein? Just like any other meeting, the Kohein could just send a message to the Metzorah where to meet him?

The answer could be that this is actually for the benefit of the Metzorah. צרעת is caused by the sin of lashon hara and that is caused by haughtiness. This Metzorah just went through the process of repenting his sin. If now he has any ability to impact the decision of where the meeting takes place and can pressure the Kohein to come to him, this would counter all the work he did to repent for his sin. It would bring all of the haughtiness back. This is why the Torah tells us that he has to treat the Kohein with the ultimate respect in order for the repentance to be complete.

We learn from here how careful we must be when we work on fixing a certain character trait. Bad character traits get ingrained in a person over a long time. That means that even if we work to perfect it, we could easily slip back into the bad habits. This is why when a person repents for a certain sin, he should try to avoid being tempted as much as possible to give time for the change to take hold.

זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

הרב רועיאל שונברון

'פרשת מצורע פרק י"ד פסוק ב

ואת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן

הכלי יקר מסביר את הסתירה בפסוק שבמקום אחד כתוב "והובא את הכהן" - אתה מביא את המצורע לכהן, ואז כתוב "ויצא הכהן" שהכהן צריך ללכת אל המצורע. ההסבר הוא שבעצם הכהן הולך אליו לבדוק את הצרעת אבל אנו מביאים את המצורע בניגוד לרצונו ללמוד מהכהן את ההתנהגות התורה הראויה כדי שהוא לא יבוא להיות שוב מצורע. עוד מסביר הכלי יקר שהיום שמביאים אותו בניגוד לרצונו אל הכהן כדי ללמוד את דרך ד' וכיצד לפעול , הוא אחרי שהוא כבר חזר בתשובה.

אם ננתח את פירוש הכלי יקר הזה נוכל לשאול את השאלה הבאה. נראה שגם לאחר שהוא מחליט לחזור בתשובה, אנו מבאים אותו בניגוד לרצונו לכהן כדי ללמוד את דרכו של ד' וכיצד לפעול. עם זאת, אם הוא היה מוכן לחזור בתשובה, למה הוא הולך לכהן כדי ללמוד איך לפעול בניגוד לרצונו. הוא צריך לעשות את זה מרצון כיוון שהוא מוכן לחזור בתשובה?

התשובה יכולה להיות שיש הבדל עיקרי בין אדם שחוזר בתשובה בשל הסבל האישי שלו ומישהו שחוזר בתשובה כי הוא באמת רוצה להשתנות. התשובה של המצורע באה מפני שהוא צריך שהסבל יסתיים ומוכן לעשות מה שיידרש, אבל הוא עדיין לא הגיע לשלב שהוא רוצה לשנות את חייו. זו הסיבה שאנחנו מכריחים אותו ללכת לכהן כדי שהוא יוכל ללמוד מה הוא צריך לעשות כדי להגיע לתשובה האמיתית ולעלות על הדרך לשינוי אמיתי. אפילו אם החזרה בתשובה מתחילה כמו זה של המצורע רק כדי להסיר את הסבל, יקבל אותו ד' כל עוד שבסופו של יום, זה מוביל לשינוי אמיתי.

דכר וך משה לסרי זצ"ל ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

RAV ROYALE SCHONBRUN

פרשת מצורע פרק י"ד פסוק ב'

זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן

The Kli Yakar explains the apparent contradiction in the pasuk: In one place it says והובא אל which means you bring the Metzorah to the Kohein. And then it says יצא הכהן which means the Kohein should go to him to check the tzara'as. The Kli Yakar explains that we bring him against his will to learn from the Kohein the proper Torah behavior so he won't become a Metzorah again. The Kli Yakar further explains that on the day that he repents, we bring him against his will to the Kohein to learn how Hashem wants him to act.

If we analyze this Kli Yakar we can ask the following question. It seems that even after he decides to repent, we bring him against his will to the Kohein to learn the path of Hashem and how to act. However, if he was willing to repent, why is going to the Kohein to learn how to act against his will. He should be doing it willingly since he is ready to repent?

The answer could be that there is a major difference between a person repenting due to his personal suffering and someone who repents because he truly wants to change. The repentance of the Metzorah is that he needs the suffering to end and he's willing to do whatever it takes, but he hasn't yet come to the stage that he wants to change his life around which is why we force him to go to the Kohein. When we force him to go, it's in order that he learns what true repentance entails and enables him to get on the path to real change. Even if repentance starts like that only to remove the suffering, Hashem will accept it as long as in the end of the day it leads to true change.

זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

הרב רועיאל שונברון

'פרשת מצורע פרק י"ד פסוק ד

וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות

רש"י מסביר שאסור לעופות שמביאים לקורבן המצורע להיות טמאות , וזה בגלל שצרעת נגרמת מחטא לשון הרע וכדי להזכיר לו שזאת הייתה סיבת הצרעת אנו צריכים להביא כקורבן ציפור שמצייצת כל הזמן שאין ממנה בין הציפורים הטמאות. הוא גם מביא כי הסיבה שאנו מביאים ענף של עץ ארז הוא שגורם נוסף לצרעת הוא גאוה.

אם ננתח את פירוש רש"י זה נוכל לשאול את השאלה הבאה. המצורע כבר חזר בתשובה והכיר במה שעשה לא בסדר ובתוצאות הטרגיות של החטא הזה, אז מדוע עלינו להזכיר לו את חטאו באמצעות הבאת הקורבנות המיוחדים הללו?

התשובה יכולה להיות שכאשר אדם חוזר בתשובה בגלל הסבל האישי שלו, הוא לא כל כך מרוכז בעתיד אלא הוא רוצה לפטור את עצמו מהמצב הנוכחי. עם זאת, כשזה מגיע ליכולת לדבוק בשינוי, הוא צריך לקבל השראה שוב כדי לעזור לו לצמוח ברוחניות שלו. ההשראה הזו מזכירה לו בזמן שהוא כבר נרפא ונהיה טהור, שלשון הרע וגאוה רק יובילו אותו לנתיב של הרס.

ל כ ר ן ך מ ש ה' ל עי ה' ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

RAV ROYALE SCHONBRUN

פרשת מצורע פרק י"ד פסוק ד' וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות

Rashi explains that the birds that are brought for the Korban of the Metzorah must not be impure because tzara'as is caused by the sin of lashon hara and the birds should be ones that chirp to remind him of the sin that he did. Rashi also brings that the reason we bring a branch of the cedar tree is because another cause of tzara'as is being haughty.

If we analyze this Rashi we can ask the following question. The Metzorah had already repented and recognized what he did wrong and the tragic consequences of that sin so why do we need to remind him of his sin through bringing these special sacrifices?

The answer could be that when a person is repenting because of his personal suffering, he is not focused on the future because he is getting rid of the current situation. However, when it comes to being able to stick with the change, he needs to be inspired again to help him grow. This is why we remind him at the time that he's being cured that lashon hara and haughtiness will only lead him down the path of destruction.

