# זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

# 1014 זמנים שבת קודש פרשת תשפ"ד **ויקרא** גיליון

דברי התורה לעילוי נשמת החיילים שנפלו ולעילוי נשמת אלתר צבי אריה בן חיים יאכנעס ולעילוי נשמת הרב יוסף בן הרב שמשון פרלמן ולרפואת הפצועים

הדלקת נרות ירושלים 17:17 צאת השבת 18:29

## זמני תפילה שבת קודש

ערש"ק מנחה א' –	12:30
ערש"ק מנחה ב' –	17:42
קבלת שבת בשקיעה	17:57
מעריב מיד אחרי קבלת שבת	
שחרית עם הנץ מתחיל שוכן עד	5:25
שחרית מנין שני שוכן עד 8:30	8:10
– מנחה אי	12:16
קריאה נוספת של פרשת זכור	12:30
מנחה בי –	16:55
קריאה נוספת של פרשת זכור	17:10
– מנחה ג'	17:20
– מעריב מוצאי שבת	18:29
– מעריב של רבינו תם	18:57

## זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## הרב רועיאל שונברון

## 'פרשת ויקרא פרק א' פסוק ב

דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לד' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם

הספורנו מסביר שהפסוק שבו התורה אומרת לנו ש"אדם המביא קורבן מכם" פירושו שאדם צריך להביא קורבן עם התרפסות והודאה של החטאים שלו. הספורנו ממשיך ואומר שד' לא רוצה את קורבנותיהם של שוטים שמביאים את קורבנות שלהם ללא התרפסות מוקדמת.

אם ננתח את הספורנו הזה נוכל לשאול את השאלה הבאה. אני יכול להבין שאדם שמביא קורבן ללא התרפסות מוקדמת יכול להיקרא לא כנה אבל לתאר אדם כזה כמו טיפש זה נראה תיאור לא נכון.

נראה מהספורנו שהתורה מלמדת אותנו שיעור חשוב מאוד איך שאנו חייבים לגשת לכל מצווה שאנו עושים. הסיבה שהתורה מתארת אדם ככזה כטיפש היא בגלל שהוא לא מתמקד בשאלה הכי בסיסית וזו מהי הסיבה שאני עושה את המצווה בכלל. כאשר אדם עושה מצווה או עוצר את עצמו מלעשות חטא הוא צריך להתמקד בדבר אחד והוא שאני מקיים את המצווה שאני עושה כי ד' ציווה אותי. זו הסיבה לכך שמי שמביא קורבן ללא כניעה מוקדמת נחשב כשוטה שהוא מתעלם מהסיבה למה הוא מביא את הקורבן מלכתחילה. זה כל כך חשוב לזכור כשאנחנו עושים מצוות, שאנו עושים אותן למען השם שכן זה באמת חלק בלתי נפרד מהמצווה.

# ל כ ר ן ך מ ש ה ל ע ה ל ע ה ל ע ה ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

#### **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת ויקרא פרק א' פסוק ב'

דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לד' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם

The Sforno explains the pasuk where the Torah tells us that "a person brings a korban from himself" means that a person should bring a korban with subservience and a confession of his own sins. The Sforno continues and says that Hashem does not want the sacrifices of fools who bring their sacrifices without prior self-introspection.

We can understand that a person who brings a sacrifice without prior subservience might be called insincere but describing such a person as a fool seems to be harsh and out of place.

We see from the Sforno that the Torah is teaching us a very important lesson how we must approach mitzvos. The reason the Torah describes such a person as a fool is because the person is not focusing on the most basic question which is "why am I doing the mitzvah to begin with?" When a person does a mitzvah or stops himself from doing a sin, he needs to focus on one thing: You are doing exactly what Hashem commanded you to do. This is why someone who brings a korban without prior subservience is considered a fool because he is oblivious to why he is bringing the korban in the first place. It is so important to keep in mind when we are doing mitzvos that we are doing them for the sake of Hashem because that is the integral part of the mitzvah.

## זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## הרב רועיאל שונברון

# פרשת ויקרא פרק א' פסוק ב' דבר אל בני ואמרת אליהם אדם כי יקריב מהם קרבן לד'

הכלי יקר מסביר שהתורה באה ללמדנו שמי שמביא קרבן צריך לא לעשות את הטעויות של קין והבל. לא לעשות כמו קין שהוא הביא דברים לא ראויים על המזבח, הוא צריך להביא על המזבח רק דברים שראויים להקרבה. ולא לעשות כמו הבל שהוא לא הביא את הקורבנות מרצונו אלא בגלל שהוא רצה להיות כמו קין, אדם צריך להביא את הקורבן בגלל שהוא העיר את עצמו להביא את הקורבן ולא לעשות את עצמו שווה למישהו אחר שהביא קרבן.

אם ננתח את הכלי יקר הזה נוכל לשאול את השאלות הבאות. ראשית, אנחנו יודעים את הכלל "קנאת סופרים תרבה חכמה" אז אולי זו לא הדרך הכי טובה להביא קרבן אבל זה יביא את האדם לגדול. יתר על כן, מדוע ההתמקדות בחוסר המסוים הזה בעבודת השם? האם אותו דבר לא יחול גם על מי שמביא קרבן כדי שהוא יתעשר או בשביל צורך אחר?

התשובה יכולה להיות כשמדובר במצווה כמו לימוד תורה וכו' אם אדם עושה את המצווה אפילו בגלל שהוא רוצה להיות כמו חברו, זה יכול להשפיע עליו לטובה כי בסופו של דבר אנחנו מעוניינים בעיקר שהוא יישב וילמד תורה. אבל כאן האדם הזה דרך הבאת קרבן מנסה להתחבר לד' וזה לא יכול להיעשות אם הסיבה שאתה מביא את הקורבן היא כדי להיות בדיוק כמו החבר שלך. אולם אם אדם מביא קרבן משום שהוא רוצה להיות עשיר אז הוא כן מדבר עם ד' ומבקש ממנו דברים אשר בונים את מערכת היחסים.

# ל כ ר ן ך מ ש ה ל ע ה ל ע ה ל ע ה ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

#### **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת ויקרא פרק א' פסוק ב'

'דבר אל בני ואמרת אליהם אדם כי יקריב מהם קרבן לד

The Kli Yakar explains that the Torah is coming to teach us that someone who brings a korban should not make the mistakes of Kayin and Hevel. Unlike Kayin, he should make sure to only bring things that are worthy to be sacrificed on the mizbayach. And unlike Hevel, a person should bring the korban because he himself was inspired to bring the korban and not to make yourself equal to someone else who brought a korban.

If we analyze this Kli Yakar we can ask the following questions. Firstly, we know that קנאת אכמה מופרים תרבה הכמה so maybe it is not the best way to bring a korban but it will bring the person to grow. Furthermore, why is the focus on this particular lack in avodas Hashem? Shouldn't the same thing apply to someone who brings a korban so he would get rich or for some other need?

We can answer by saying that when it comes to mitzvos like learning Torah, if a person does the mitzvah even because he wants to be like his friend then that works because we are mostly interested in him sitting and learning Torah. But here this person is bringing the korban because he wants to try to connect to Hashem. And that cannot be done if you are trying to just be the same as your friend. However, if a person brings a korban because he wants to be rich then inherently he is talking to Hashem and asking him for things which is building the relationship.

# זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## הרב רועיאל שונברון

# פרשת ויקרא פרק ג' פסוק ב' וסמך ידו על ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד

בעל הטורים מסביר את הסיבה שכאשר דנים בהבאת שור כקרבן, התורה משתמשת בלשון וסמך ידו אבל כשהיא דנה בהבאת עז או כבשה התורה כותבת וסמך את ידו. הוא מסביר שהמילה את אומרת שאתה צריך להישען על כבשים ללא כל כוחך ואילו לגבי השור אתה צריך להישען על השור במלוא הכוח שלך.

אם ננתח את בעל הטורים נוכל לשאול את השאלה הבאה. התורה מרגישה שכן צריך להוסיף 2 אותיות לתורה כדי ללמדנו שצריך להישען על הכבשים ללא כל הכוח שלך מכיוון שמדובר בחיה קטנה יותר. זה נראה מיותר. אדם לא יכול להישען כל כך חזק שאז הוא יגרום למום לקורבן כיון שזה יגרום לפסול את החיה משימוש כקרבן. מלבד זאת, כל התהליך היה לרוב כמה דקות וכנראה הרבה פחות. יתר על כן, זמן קצר לאחר תהליך הסמיכה החיה תישחט והחיה לא תהיה בשום צער יותר מכמה דקות קצרות, אז למה התורה צריכה להוסיף את 2 האותיות האלה כדי ללמד אותנו לעשות סמיכה על החיה עם פחות ממלוא הכוח שלו?

התשובה יכולה להיות שהתורה באה ללמד אותנו שיעור חשוב מאוד בנושא האינטראקציות שלנו עם אנשים אחרים. התורה מלמדת אותנו שאנחנו צריכים לדעת שיש לד' אכפתיות כל כך מכל כאב קטן נוסף לחיה אפילו לזמן קצר מאוד ואף על פי שהוא ימות זמן קצר לאחר מכן, עד כמה עלינו להיזהר עם האינטראקציות שלנו עם החברים, המשפחה, והמקורבים שלנו כדי לא לגרום להם כאב לא משנה כמה קטן הוא עלול להיות.

# דכר וך משה לסרי זצ"ל ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת ויקרא פרק ג' פסוק ב'

וסמך ידו על ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד

The Ba'al Haturim explains the reason why the Torah changes from the language of וסמך ידו when describing bringing an ox as a korban as opposed to the language of ידו when describing bringing a goat or a sheep. He explains that the word את means you should lean on the sheep without your full strength while by the ox you should lean on the ox with your full strength.

If we analyze the Ba'al Haturim we can ask the following question. The Torah feels it is necessary to add 2 letters to the Torah to teach us that you should lean on the sheep without your full strength since it is a smaller animal. This seems to be superfluous. A person can't lean so hard that he would cause a blemish because that would disqualify the animal from being used as a korban. Aside from that, the entire process was at most only a few minutes long. Furthermore, shortly after the סמיכה process the animal will be killed, so why does the Torah have to add those 2 letters to teach us to do סמיכה on the animal with less that your full strength?

The answer could be that the Torah is coming to teach us a very important lesson about our interactions with other people. We need to know that if Hashem cares so much about any small extra pain an animal will have for a very short time, even though it will die soon afterward, how much more so must we be careful with our interactions with our friends, family and associates not to cause them any pain no matter how small and short lived it might be.

