# זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## זמנים שבת קודש פרשת תשפ"ד 🎛 גיליון 015

דברי התורה לעילוי נשמת החיילים שנפלו ולעילוי נשמת אלתר צבי אריה בן חיים יאכנעס ולעילוי נשמת הרב יוסף בן הרב שמשון פרלמן ולרפואת הפצועים

הדלקת נרות ירושלים 18:21 צאת השבת 19:34

## זמני תפילה שבת קודש

ערש"ק מנחה א' –	13:30
מנחה ב' –	17:25
קבלת שבת מוקדמת	17:40
– מנחה ג'	18:46
קבלת שבת בשקיעה	19:01
מעריב מיד אחרי קבלת שבת	
שחרית עם הנץ מתחיל שוכן עד	6:16
שחרית מנין שני שוכן עד 9:00	8:40
מנחה אי –	13:15
מנחה בי –	18:00
– מנחה ג'	18:25
– מעריב מוצאי שבת	19:34
מעריב של רבינו תם –	20:02

# זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## הרב רועיאל שונברון

## פרשת צו פרק ו' פסוק ב' צו את אהרן ואת בניו לאמור זאת תורה העולה

בפרש זו התורה משתמשת במילה "צו" .רש"י מסביר שהתורה משתמשת במילה "צו" כאשר התורה מרגישה שהאנשים המעורבים בזה צריכים השראה לקיים מצווה מסוימת. רש"י מסביר שבמקרה מסוים זה, הסיבה לכך שהכוהנים היו צריכים השראה מיוחדת לגבי קורבן עולה ,הייתה מפני שבתוך המצווה מעורב הפסד כלכלי. השפתי חכמים מסביר שההפסד היה מפני שהכוהנים מקבלים רק את העור מן הבהמה ולא שום בשר. בשל כך, התורה צריכה לעורר את הכוהנים ולהבטיח שהם מביאים את קורבן עולה כמו שצריך.

הבה ננסה לקחת את הפירוש הזה של השפתי חכמים ולהפוך אותו למונחים שאנו יכולים להתייחס אליהם. אם מישהו ניגש אליך ואומר לך "אני צריך שתעשה עבורי עבודה שיש בה שני חלקים. את החלק הראשון של העבודה אתה מקבל שכר מינימום ולאחר מכן עבור שאר העבודה תקבל משכורת טובה מאוד". האם האדם רואה את העבודה שהוא עשה בשביל שכר מינימום כהפסד או כדרך לקבל את המשכורת הטובה? נראה שכן ברור שהוא יראה את העבודה שהיא בשכר נמוך כהטבה ולא כהפסד, אז למה במקרה זה נראה שהתורה אומרת לנו שהכוהנים יראו את קורבן עולה כהפסד ולא כדרך שבה הוא יוכל לקבל גישה לקורבנות רבים אחרים מהם הוא יכול גם להשיג בשר.

נראה מכאן שאנו מזלזלים בנטייה הטבעית של אדם לגבי עבודה. אדם שמרגיש שהוא לא מקבל תשלום סביר בשביל העבודה שלו אפילו שבאמצעות פעולה זו הוא יהיה זכאי לרווחים כספיים גדולים, זה עדיין יהיה קשה מאוד לאדם לבצע עבודה זו בכל מאמץ.

בחיינו מוטלת עלינו האחריות ללמוד תורה ולעשות מצוות. למען האמת כולנו יודעים אינטלקטואלית שיש שכר גדול גם בעולם הזה וגם בעולם הבא אבל אנחנו לא תמיד רואים תועלת גשמית מיד. זה יכול לעכב אותנו מלשים את כל המאמצים שלנו בקיום מצוות אלו. במקרה הזה, אנחנו צריכים כל הזמן לעורר את עצמנו לחשיבות המצוות כדי להבטיח שנעשה אותם כראוי.

# זכרוך משה לסרי זצ"ל ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת צו פרק ו' פסוק ב' צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה

Rashi explains that the Torah uses the word \(\frac{1}{3}\) when the Torah feels that the people involved need inspiration to perform a particular mitzvah. Rashi says the reason the Kohanim needed special inspiration regarding the Korban Olah was because there was a financial loss involved. The Sifsei Chachamim explains that the loss was due to the fact that the Kohanim only get the skin from the animal and not any of the meat. This is why the Torah needed to inspire the Kohanim to ensure they bring the Korban Olah properly.

If someone offered you a job but stipulated that at first you'll get paid minimum wage for the initial work and then for the rest of the job you'll get paid top salary, how would you view this offer? Would you be upset that you're getting paid minimum wage in the beginning? Or would you look at the first stage of minimum wage as a stepping stone to the high salary that's soon to come? It's obvious that you would view the low wage work as a benefit and not as a loss! So why in this case does the Torah need to tell us that the Kohanim would view the Korban Olah as a loss rather than a way to get access to many other Korbanos from which the Kohanim do get the meat?!

We learn from here that we underestimate the natural tendency of a person when it comes to work. If people don't feel that they're being compensated for an action they are performing, even though through this action they'll eventually receive great financial gains, it's still be very difficult for people to put forth all of their efforts.

In our lives we have a responsibility to learn Torah and do mitzvos. In truth, we all know intellectually that there is great reward both in this world and the next world. But we do not always see the benefits right away. This can make it difficult for us to put all of our efforts into performing these mitzvos. In this case, we have to constantly inspire ourselves and believe in the importance of the mitzvos to ensure we perform them properly.

# זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## הרב רועיאל שונברון

## פרשת צו פרק ו' פסוק ב' צו את אהרן ואת בניו לאמור זאת תורת העולה

התורה משתמשת במילה "צו" בהקשר למצוות הבאת קרבן עולה כדי שמשה יעביר את המצווה בתחושת דחיפות נוספת. וזה נצרך בגלל שהיה קשה לכוהנים לקיים את המצווה כהלכה ללא השראה נוספת.

הכלי יקר מסביר שהקושי היה בזה שהיה צריך לשרוף את האיברים בלילה והכוהנים היו צרכים להיות ערים כל הלילה כדי להבטיח שהכל יעבור בצורה חלקה. הסיכון היה שללא ההשראה הנוספת הזו, הכוהנים עלולים להירדם והקורבן עלול להיפסל.

הבה ננסה להבין את הכלי יקר במונחים שאנו יכולים להבין. אם אדם יודע שהוא צריך לעבוד כל הלילה או להישאר ער וללמוד כל ליל שבועות, הוא יכין את עצמו בהתאם ואז להישאר ער לא יהיה כל כך קשה. יתר על כן, כל כהן היה צריך לעשות את זה לכל היותר יום אחד פעמיים בשנה. אז לא היה אמור להיות כל כך סיכון שהם יירדמו עד כדי כך שהיה צריך לתת לכוהנים השראה נוספת כדי שיישארו ערים. יתר על כן , האם השראה הנוספת תעזור אם גם אחרי כל ההכנות שלו הוא בכל זאת יירדם? השראה לא תעזור הרבה.

התשובה יכולה להיות שהנטייה הטבעית של אדם היא תכונת העצלות במיוחד כשזה הזמן שבו כולם ישנים. למען האמת, אם אדם מכין את עצמו כראוי אז פיזית, הוא אמור להיות מסוגל להישאר ער, הבעיה היחידה שיגרום לו לישון תהיה תכונת העצלות שלו. בתכונה זו הוא יכול להילחם עם השראה נוספת לחשיבות המצווה.

אנחנו יכולים ללמוד לקח מדהים מכאן. אנשים ישנים הרבה וכמובן כל אדם צריך כמות מסיומת של שינה ויש זמנים שאנחנו ישנים יותר ממה שאנחנו צריכים וזה נובע מהתכונה של עצלות ואנחנו יכולים להתגבר על זה אם אנחנו מעוררים את עצמנו ליוקר של כל מצווה ובעיקר מצות לימוד תורה.

# לכרוך משה לסרי זצ"ל ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת צו פרק ו' פסוק ב'

#### צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה

The Torah uses the word \(\mathbb{z}\) regarding the mitzvah of bringing the Korban Olah in order that Moshe would give over the mitzvah with an additional sense of urgency. The purpose of this was because it would be difficult for the Kohanim to perform the mitzvah properly without the added inspiration.

The Kli Yakar explains that the difficulty was that the organs had to be burnt overnight and the Kohanim had to be awake all night to ensure everything went smoothly. The risk was that without this extra inspiration, the Kohanim might fall asleep and the korban would be ruined.

If a person knows they have to work all night or to stay up and learn all night on Shavuos, they'll prepare themselves accordingly so that staying up will not be so difficult. How come the Kohanim couldn't just prepare themselves for this part of the avodah without needing inspiration? Furthermore, each Kohein had to do this for maximum two days out of the year. Why is that considered risky enough to require additional inspiration to stay awake? And lastly, how would the inspiration even help if their body eventually did just fall asleep?

The answer is people have a natural tendency to be lazy. Man is made from the dust of the earth – עפר מהאדמה. This means our bodies are naturally pulled down towards the source where we come from. This trait of being lazy is especially true when everyone else is sleeping. In truth, if a person properly prepares himself, then he physically should be able to stay awake. The only issue that will cause him to sleep will be this trait of laziness. But he can fight this trait with some additional inspiration for the importance of the mitzvah.

We learn from here an incredible lesson. People sleep a lot and of course every person needs a certain amount of sleep, but there are times that we sleep more than we need to and that comes from the trait of laziness. Chazal say that sleep is  $1/60^{th}$  of death. People need to sleep in order to be healthy and fulfill their avodas Hashem when they wake up. But Chazal compare sleep to death because when someone is asleep, he can't do any mitzvos just like after someone dies. We can overcome the trait of laziness and sleep just the amount that we need by inspiring ourselves to the preciousness of every mitzvah, especially to learning Torah.

# זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## הרב רועיאל שונברון

## פרשת צו פרק ו' פסוק ב' צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה

התורה משתמשת במילה "צו" בהקשר למצוות הבאת קרבן עולה כדי שמשה יעביר את המצווה בתחושת דחיפות נוספת. וזה נצרך בגלל שהיה קשה לכהנים לקיים את המצווה כהלכה ללא השראה נוספת.

האור החיים מסביר שהקושי לכוהנים היה העובדה שהכוהנים נאלצו לשרוף את האיברים בלילה ולכן לא יהיו פנויים לעשות את העבודה שלהם בלילה.

אם ננתח את פירוש זה של האור החיים נוכל לשאול את השאלות הבאות. קודם כל, בזמן המשכן ובית המקדש לא היו אורות חשמל , והיום עבודה היה מהזריחה לשקיעה אבל בהחלט לא בלילה. שנית, כשזאת הייתה המשמרת של משפחה מסוימת לעבוד בבית המקדש, הם עזבו את בתיהם ושדותיהם ונסעו לירושלים לעבוד בבית המקדש. יתר על כן , אם הם התלוננו על אובדן זמן עבודה, למה שהם לא יהיו מוטרדים יותר מהעובדה שהם נאלצו לעזוב את ביתם ועסקיהם למשך שבוע שלם כדי לעבוד בבית המקדש ושיתמקדו רק בפספוס העבודה בלילה?

במציאות ,כל כהן שהיה בא לעשות את העבודה בבית המדקש עבור שבוע הבין על מה הוא מוותר והיה טוב להם עם הפשרה כי הזכות לעבוד בבית המקדש היה דבר כל כך נפלא. למרות זאת, עבודת הלילה היא משהו שהיה לעיתים רחוקות אם בכלל קרה כפי שהזכרנו וזהו בדיוק המקום שהיצר הרע ניכנס לתמונה. מכיוון שזה משהו שקרה לעתים רחוקות, אף אחד לא באמת התייחס לזה כחלק מהפשרה כשהם הולכים לעשות את העבודה בבית המקדש וברגע שלא חושבים על משהו מראש, היצר הרע יכול להשתמש בדמיון של אדם כדי לחשוב שהוא באמת מפסיד זמן יקר של עבודה ועל סמך זה הוא יהיה רפוי בביצוע העבודה בבית המקדש אם הוא לא יעורר את עצמו מראש.

זה משהו שאנחנו צריכים לדעת על היצר הרע , שהרבה פעמים הוא ינסה לשכנע אותנו לעשות עבירה או להיות רפוי בעשיית מצוה באמצעות מחשבות שאינן מבוססות על המציאות ומבוססות רק על הדמיון שלנו. הדרך הטובה ביותר להילחם בזה היא להכין את עצמינו מראש ותמיד להזכיר לעצמינו כמה יקר הערך של מצווה וכך באמת נוכל להרחיק את המחשבות האלה כשהן נכנסות למוח שלנו.

# ל כ ר ו ך מ ש ה ל עד ה ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת צו פרק ו' פסוק ב'

#### צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה

The Torah uses the word II regarding the mitzvah of bringing the Korban Olah in order that Moshe would give over the mitzvah with an additional sense of urgency. The purpose of this was because it would be difficult for the Kohanim to perform the mitzvah properly without the added inspiration.

The Ohr Hachayim explains that the difficulty for the Kohanim was the fact that since the Kohanim had to burn the organs at night, they wouldn't be able to do their own work at night.

If we analyze this Ohr Hachayim we can ask the following questions. First of all, in the time of the Mishkan and the Beis Hamikdash, there were no electric lights so this meant the work day only went from sunrise to sunset. So what other work did the Kohanim have to do at night? Secondly, even if you found some other "work" that the Kohanim wanted to do, this was the time that they were assigned to work solely in the Mishkan and Beis Hamikdash. In the times of the Beis Hamikdash, the Kohanim left their homes and fields behind to travel to Yerushalayim to work in the Beis Hamikdash. So how could there be other work that the Kohanim wanted to do at night? Lastly, if they were going to complain about lost work time, why wouldn't they be bothered more by the fact that they had to leave their home and businesses for a whole week to work in the Beis Hamikdash as opposed to the loss of work at night?

In reality, each Kohein who did the avodah in the Beis Hamikdash for a week understood what he was "giving up" and was more than happy with the tradeoff to have the merit of working in the Beis Hamikdash. However, the night work is something that rarely happened. Each Kohein only had to work at night about two times per year. And this is where the yetzer hara enters the picture. Since this is something that rarely happened, no one really considered it as part of the tradeoff when they were going to do the avodah in the Beis Hamikdash. And once something is not thought about in advance, the yetzer hara can use a person's imagination to think that he really is losing out on precious work time. Then, based on that he will be lax in the performance of the avodah if he does not inspire himself in advance.

This is something that we need to know about the yetzer hara. He'll try to convince us to do an aveira or be lax in doing a mitzvah by using thoughts that are not based on reality and are rooted in our imagination. The best way to fight this is to prepare ourselves in advance and always remind ourselves how precious the mitzvos really are so that we can push away these thoughts when they enter our minds.

