## זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

## 136 זמנים שבת קודש פרשת **עקב** תשפ"ד גיליון

דברי התורה לעילוי נשמת החיילים שנפלו ולעילוי נשמת אלתר צבי אריה בן חיים יאכנעס ולעילוי נשמת הרב יוסף בן הרב שמשון פרלמן ולרפואת הפצועים

הדלקת נרות ירושלים 18:38 צאת השבת 19:50

## זמני תפילה שבת קודש

ערש"ק מנחה א' –	13:30
מנחה ב' –	17:38
קבלת שבת מוקדמת	17:53
– מנחה ג'	19:03
קבלת שבת בשקיעה	19:18
מעריב מיד אחרי קבלת שבת	
שחרית עם הנץ מתחיל שוכן עד	5:57
שחרית מנין שני שוכן עד 9:00	8:40
מנחה אי –	13:14
מנחה בי –	18:15
– מנחה ג'	18:40
– מעריב מוצאי שבת	19:50
מעריב של רבינו תם –	20:17

## זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

#### הרב רועיאל שונברון

## פרשת עקב פרק ו' פסוק י"ב והיה עקב תשמעון

הבעל הטורים מסביר שצריך לקחת מהמילה עקב דוגמה לעקב כף הרגל העוקב אחר קדמת כף הרגל, ולכן העקב לא נתקע כמו הבהונות. ומזה אנחנו צריכים ללמוד שגם אנחנו צריכים להתנהג בענווה ולעקוב אחרי אחרים, ואז לא נתקע בחטאים .

אם ננתח את בעל הטורים הזה, נוכל לשאול את השאלה הבאה. על מי אנחנו מדברים שאדם עניו צריך ללכת אחריו? התורה מספרת לנו שמשה רבנו היה האדם העניו ביותר שחי אי פעם והוא גם היה אחד המנהיגים הגדולים בעולם ההיסטוריה של בני ישראל, ומשה לא עקב אחרי אף אדם אחר. בהיותו המצב, הבעל הטורים אומר שעלינו ללכת אחרי חוקי אלוהים בדיוק כמו שאדם עניו יעשה. נראה מזה שאדם צריך להיות עניו כדי לקיים את מצוות ה'. זה קשה להבנה, כי אדם אמור להיות יכול לקיים את כל המצוות אפילו אם הוא מרגיש שהוא גדול יותר מאנשים אחרים, והעובדה שהוא כן שאדם שקיים את כל המצות יכולה אפילו להיות הסיבה לכך שהוא מרגיש שהוא גדול מכולם?

התשובה יכולה להיות שאיננו מבינים עד הסוף את כוחה של תכונת הגאווה, אדם שמתגאה לעולם לא יוכל לקיים את מצוות האלוהים לגמרי, כי בזמן שהוא מוצא את עצמו במצב שבו הוא צריך לקבל החלטה ויש תועלת עבורו לעשות משהו בניגוד לרצונו של אלוהים, יהיה לו קשה מאוד לקבל החלטה נכונה כי בתת מודע הוא יחשוב "שאני יודע הכי טוב מה הדבר הנכון לעשות ואני לא צריך לבדוק או לשאול מישהו אחר." כיון שיש לכל אדם נגיעות אנחנו תמיד צריכים לבדוק שוב את ההחלטות שלנו ובעל גאוה לא יכול לעשות זאת.

זה שיעור כל כך חשוב גם לחיינו. לרוב האנשים יש תכונה של גאוה אצלם, חלקם יותר וחלקם פחות, אולם התכונה הזו יכולה לגרום לנו להאמין בהחלטות שאנחנו מבצעים שהם נכונים תמיד ואיננו צריכים לנתח אף אחת מההחלטות שלנו או לשאול רב או רבי. אנחנו באמת צריכים לעבוד קשה כדי להבטיח שכאשר אנחנו צריכים לקבל החלטות כיצד לפעול גם בעניינים של בין אדם לחברו וגם בעניינים של בין אדם למקום, שלפני שאנו מחליטים, אנו חייבים לחשוב על זה עוד פעם כדי להבטיח שתכונת הגאוה שבתוכנו לא גורמת לנו לקפוץ למסקנה שגויה.

# ל כ ר ן ך מ' ש' ה' ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

#### **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת עקב פרק ו' פסוק י"ב והיה עקב תשמעון

The Ba'al Haturim explains that the word עקב teaches us that we must learn from the heel of the foot. The heel of the foot follows the front of the foot, and therefore doesn't get stubbed like the toes sometimes do. We also learn to act humble and follow others so that we don't get caught doing aveiros.

The Torah tells us that Moshe Rabbeinu was the humblest person that ever lived. He was also the greatest leader in the history of B'nei Yisroel. The Ba'al Haturim must be saying that we need to follow Hashem's laws just like a humble person would. This seems to imply that a person needs to be humble to follow Hashem's commandments. However, this is difficult to understand because why can't a person keep all the commandments while feeling greater than other people? Why is the character trait of humility necessary to keeping the mitzvos? Instead, someone who keeps all the mitzvos should feel greater than other people who don't!

The answer could be that we don't completely understand the power of the trait of haughtiness. A haughty person can never truly follow the commandments of Hashem. If he finds himself in a situation where he must make a decision on a topic and there's benefit for him if he makes the choice going against what Hashem wants, it will be very difficult for him to make a correct choice because subconsciously he will think, "I know best what's the correct thing to do." Since every person has נגיעות (biases), we always need to check our decisions, but a haughty person won't do this.

This is such an important lesson for our lives as well. Most people have some of the trait of haughtiness inside them. That trait can cause us to believe the decisions we are making are always correct and we don't need to analyze any of our decisions or ask a Rav/Rebbe. We must work hard to ensure that when we need to make decisions on how to act, both in situations between man and his fellow man and between man and Hashem, that we check our decision to make sure that there's no haughtiness involved.

## זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

### הרב רועיאל שונברון

## לא תחוס עינך עליהם ולא לעבוד את אלהיהם כי מוקש הוא לך

הספורנו מסביר את הפסוק הזה ואומר שאין לרחם על הגויים, ועל ידי זה שלא תרחם עליהם לא תבוא לעבוד את האלילים שלהם, אבל אם כן תרחם עליהם אין ספק שהם יגרמו לך לחטוא.

אם ננתח את הספורנו הזה, נוכל לשאול את השאלה הבאה. נראה שמה שיגרום לבני ישראל לחטוא הוא העובדה שהם ירחמו על הכנענים שישבו שם. אם בני ישראל לא ירחמו עליהם, אבל הם יגורו איתם באותה השכונה ויראו אותם עושים את חטאיהם האם לא תהיה לכך השפעה על מעשיהם של בני ישראל?

התשובה יכולה להיות שכאשר אדם יוצר קשר רגשי עם אדם אחר שיכול להיווצר באמצעות ידידות, רחמים וכו' אנו פותחים את עצמנו הרבה יותר להשפעה מאותו אדם. בוודאי שגם אם אין לאדם קשר רגשי לחוטא, עדיין ניתן להיות מושפע ממנו על ידי ראיית מעשיו על בסיס יומיומי, אך אין השוואה להשפעה שיכולה להשפיע עליך כשיש לך קשר רגשי לחוטא.

זה מאוד חשוב גם בחיינו. אנשים רבים עובדים היום עם אנשים שעדיין אינם שומרי תורה ומצות, ומובן מאליו שקשה מאוד לא לבנות קשרי ידידות אמיתיים לחברים בעבודה, ללקוחות וכו' מה שמקל עלינו בהרבה להיות מושפע ממעשיהם. לכן, כל כך חשוב לחזק את עצמנו כל הזמן כדי להיות מסוגלים לעמוד כנגד כאלה השפעות.

# ל כ ר ן ך מ' ש' ה' ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

#### **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת עקב פרק ז' פסוק ט"ז

לא תחום עינך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי מוקש הוא לך

The Sforno explains this pasuk to mean that you should not have mercy on them. By not having mercy on them, you will not come to worship their idols. However, if you do have mercy on them, there is no doubt that they will cause you to sin.

It seems that what will cause B'nei Yisroel to sin is the fact that they will have mercy on the Canaanites that were living there. If B'nei Yisroel didn't have mercy on them, but just lived in the same neighborhood and saw them doing their sins, wouldn't that also have an influence in causing them to sin?

The answer could be that when a person creates an emotional bond with someone, they're more vulnerable to being influenced by that person. Certainly, even if a person does not have an emotional connection to a sinner, he can still be influenced by seeing his actions on a daily basis. However, there is no comparison to the influence that occurs when you have an emotional connection to someone.

This is very important in our lives as well. Today, many people work with people who are not yet Torah Jews. It is very difficult to not build any friendship with these coworkers or clients. This makes it much easier for us to be influenced by their actions. It is therefore extremely important to constantly strengthen ourselves to be able to withstand the power of these influences.

## זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

#### הרב רועיאל שונברון

### פרשת עקב פרק ז' פסוק י"ז

### כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם

הספורנו מסביר את הפסוק כך, כשאתה מפחד ואומר לעצמך שלאויב יש כל כך הרבה חיילים, ואיך אני יכול להביס אותם? אל תגיד את זה מתוך מחשבה שאתה מפחד מהם, אלא מתוך הבנה שבדרך העולם לא יכולנו לנצח אותם אבל ה' איתנו והוא יעזור לנו להצליח כמו שעשה לאבותינו במצרים.

אם ננתח את הספורנו הזה נוכל לשאול את השאלה הבאה. המחשבה הזו עולה במוחם של בני ישראל כי הם מפחדים לצאת לקרב. אם זה המצב, איך יכלה התורה לומר להם לא לחשוב שאי אפשר לנצח במלחמה, אלא לחשוב שהם לא יכולים לנצח במלחמה בלי אלוהים? הרי הסיבה שבכלל הייתה להם את המחשבה זו הייתה מבוססת על הפחד שלהם.

התשובה יכולה להיות שאנו מזלזלים ביכולת של המוח שלנו לשלוט במחשבות שלנו גם במצב שבו המחשבות עלו במוחנו מתוך רגש כמו פחד. לבני ישראל הייתה היכולת לשלוט באופן מלא במחשבותיהם ולשנות אותן מפחד לאמונה באלוהים.

זהו שיעור חשוב גם עבורנו במיוחד בימינו. רובנו חיים את החיים עם לחצים. לפעמים אנחנו דואגים לבריאות, לפרנסה, לילדים שלנו, לביטחון או לדברים רבים אחרים. כאשר המוח שלנו מלא במחשבות מסוג זה, זה מקשה מאוד להתמקד בלמידה שלנו ובהיבטים אחרים של עבודת אלוהים. עם זאת, עלינו לדעת שיש לנו את היכולת לשנות את דרך החשיבה מלחץ לאמונה באלוהים, (הכל קשה בלי אלוהים אבל אלוהים איתי והוא יעזור לי), ועל ידי כך נסיר מעצמנו מחשבות מלחיצות ויתאפשר לנו לגדול בכל ההיבטים של עבודת אלוהים שלנו.

## זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

#### **RAV ROYALE SCHONBRUN**

#### פרשת עקב פרק ז' פסוק י"ז

#### כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם

This pasuk translates to: "When you are afraid and say to yourself that the enemy has so many soldiers, how can I possibly defeat them?" The Sforno explains this pasuk means don't say it with the thought that you are afraid of them. Instead, say this with the realization that we can only defeat our enemies with Hashem's help just like He assisted us in Mitzrayim.

This thought is coming into their minds because they are afraid of going into battle. If that is the case, how could the Torah tell them not to think it is not possible to win the war, but rather that they could not win the war without Hashem? The reason they had this thought to begin with was based on their fear.

The answer could be that we underestimate the ability of our minds to control our thoughts even in a situation where the thoughts came into our minds from an emotion like fear. B'nei Yisroel had the ability to fully control their thoughts and change it from one of fear to one of faith in Hashem.

This is an important lesson for us as well, especially during the current days. Most of us live life with stresses. Sometimes we worry about health, parnassah, our children, security or many other topics. When our minds are full of these types of thoughts, it makes it very difficult to focus on our learning and other aspects of our service of Hashem. However, we must know that we have the ability to change the way we think from stress to faith in Hashem, (all is hard without Hashem but Hashem is with me and will help me), and by doing that we will remove from ourselves the stressful thoughts and enable us to grow in all aspects of our service of Hashem.

חוגגים עם השירות

מוצרי חד פעמי ומוצרי ניקיון מחירים זולים משלוחים עד הבית לפרטים נוספים: 0533414739 www.machsanhapeami.co.il

Paper goods and Cleaning supplies Great Prices
We deliver to your door
For more info:
0533414739
www.machsanhapeami.co.il