# זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

# זמנים שבת קודש פרשת **ניצבים** תשפ"ד גיליון 041

דברי התורה לעילוי נשמת החיילים שנפלו ולעילוי נשמת אלתר צבי אריה בן חיים יאכנעס ולעילוי נשמת הרב יוסף בן הרב שמשון פרלמן ולרפואת הפצועים

19:04 צאת השבת 17:53

# זמני תפילה שבת קודש

| ערש"ק מנחה א' –             | 13:30 |
|-----------------------------|-------|
| 17:00                       | 17:00 |
| קבלת שבת מוקדמת             | 17:15 |
| 18:18                       | 18:18 |
| קבלת שבת בשקיעה             | 18:33 |
| מעריב מיד אחרי קבלת שבת     |       |
| שחרית עם הנץ מתחיל שוכן עד  | 6:18  |
| שחרית מנין שני שוכן עד 9:00 | 8:40  |
| 13:00 מנחה אי               | 13:00 |
| 17:30 – מנחה בי             | 17:30 |
| מנחה ג' –                   | 17:55 |
| 19:04 — מעריב מוצאי שבת     | 19:04 |
| 19:32 — מעריב של רבינו תם   | 19:32 |

# זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

# הרב רועיאל שונברון

# פרשת ניצבים פרק כ"ט פסוק ט'

# אתם ניצבים היום כולכם לפני ד' אלקיכם

הספורנו על הפסוק הזה מסביר מדוע משה רבנו היה צריך לומר לבני ישראל שהם עומדים מול ה', זה שאף אחד לא יחשוב שהוא יקבל את הברית אבל בלבו יגיד לא באמת קיבלתי אותה ואני לא צריך לשמור את התורה, לכן משה אמר להם שהם עומדים מול ה' וגם אם הם יכולים להטעות אותי, הם לא יכולים להטעות את אלוקים.

אם ננתח את פירוש הספורנו הזה, נוכל לשאול את השאלה הבאה. כל הפרשה גם אחרי הפסוק הזה כשמתארים את הברית מזכירה את אלוקים כל הזמן, אז למה משה היה צריך לציין במפורש שהם עומדים מול אלוקים? זה צריך להיות ברור לחלוטין לכל בני ישראל שהברית הייתה עם אלוקים ואלוקים יודע את האמת.

התשובה יכולה להיות שאנו מזלזלים באופן שבו התת מודע שלנו פועל. אדם יכול לשמוע משהו שמטבעו צריך להיות מובן בצורה ברורה והיצר הרע שלנו יכול לגרום לנו לפספס לחלוטין את משמעותו. זה מה שקרה במקרה הזה. משה רבנו הבין שאם בני ישראל רק ישמעו שהברית עם ה' אולי הם יוכלו בכל זאת להתייחס לזה שהברית היא עם ה' אבל הם יגידו לעצמם שהוא לא יידע מה באמת הם חושבים בליבם ושהם יכולים להתחמק ולא לקיים את התורה אז משה אמר להם בבירור שהם לא יכולים לרמות את אלוקים.

זה תקף גם בחיינו. יש הרבה פעמים שאנחנו שומעים דברים שקורים לאנשים אחרים ובמקום לקחת את המסר מאלוקים שאנחנו צריכים לחזור בתשובה על המעשים שלנו, אנחנו פשוט אומרים לעצמינו שזה קרה לו אבל זה לא קשור אליי. החפץ חיים נהג לומר שכאשר קרה משהו לאומות העולם, זה היה מסר לבני ישראל וזה בהחלט נכון כשמדובר בדברים שקורים לאחינו היהודים.

# ל כ ר ן ך מ ש ה ל ע ה ל ע ה ל ע"ל ע"ל ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

### **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת ניצבים פרק כ"ט פסוק ט'

# אתם ניצבים היום כולכם לפני ד' אלקיכם

In the pasuk אתם ניצבים היום כולכם לפני ד' אלקיכם, the Sforno explains why Moshe Rabbeinu had to tell B'nei Yisroel that they were standing in front of Hashem. The reason was so that no one should even think to lie and accept the covenant verbally but not feel it in their hearts. Moshe reminded them that they are in front of Hashem and although they can fool me, they cannot ever fool Hashem.

Why did Moshe have to state that they were standing in front of Hashem? This entire parsha mentions Hashem constantly. It should be obvious to B'nei Yisroel that the covenant was made with Hashem and that you can never hide your feelings from Hashem. He will always know the truth.

The answer is that we underestimate the way our subconscious mind works. A person can hear something and understand it internally while our yetzer hara can interfere and cause us to miss it's meaning. This is exactly what happened in this case. Moshe Rabbeinu felt that if B'nei Yisroel heard that the covenant was with Hashem, they could still rationalize allowing themselves to believe that they could conceal their true inner feelings and get away with not keeping the Torah. Moshe told them clearly that they cannot ever trick Hashem.

This concept applies in our lives too. Many times, we hear that things happen to other people and we believe it doesn't apply to us at all when we too are standing in front of Hashem. He placed the message in our path through someone else as a wakeup call to repent for our actions. We're so used to saying in our hearts, "It happened to him but that has no connection to me." The Chofetz Chaim used to say that whenever something happened to the nations of the world, it was a message to B'nei Yisroel and this applies even more so when things occur to our fellow Jews. We need to ensure that we always hear the messages that God sends us on a regular basis and use it to grow in our service of God.

# זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

# הרב רועיאל שונברון

פרשת נצבים פרק כ"ט פסוקים ט\י אתם נצבים היום כולכם ... כל איש ישראל טפכם

הבעל הטורים מסביר את הסיבה שהפסוק הראשון מסתיים במילים " כל איש ישראל" - כל הגברים בבני ישראל והפסוק הבא מתחיל במילה "טפכם" - כלומר ילדיכם הקטנים זה ללמד אותנו שמנהיגי האומה צריכים לראות את עמדתם להוביל ולכוון את בני ישראל כמו ילדיהם.

אם ננתח את הבעל הטורים הזה נוכל לשאול את השאלה הבאה. למה שמנהיג צריך להתייחס לבני ישראל כמו ילדיהם כדי להנהיג אותם כראוי. מנהיג יודע מהי אחריותו ועל סמך זה הוא יתמודד עם כל אדם לפי מצבו?

התשובה יכולה להיות שאין מה להשוות בין הדרך בה מישהו יוביל את הילד שלו מול מישהו שהוא אפילו לא קשור אליו ב-2 היבטים. הראשון הוא שאדם לעולם לא מוותר על ילדו ושנית, לגבי ילד קטן, אדם מרגיש שלמעשיו תהיה השפעה רבה יותר. אדם מרגיש קשר אישי לילד שלו שאם לא ילכו בדרך התורה זה יפגע בו אישית. בשל כך, הוא יעשה כל שביכולתו כדי להבטיח שילדו יישאר בדרך הנכונה. עם זאת, אדם שהוא לא קשור אליו באופן ישיר, כמובן שהוא יעזור, על סמך התחייבויותיו כמנהיג, אבל מכיוון שאין לו את הקשר האישי הזה, הוא עלול לחשוב שאין מה לעשות יותר כדי לעזור אבל אם זה היה הילד שלו, הוא כל הזמן ימשיך לחפש למצוא דרך. זו הסיבה שהתורה אומרת למנהיגים שעליכם לראות בכל אחד מבני ישראל כילדכם, מה שיאפשר לכם להמשיך לדחוף גם אם מבחינה הגיונית אין תקווה נוספת.

זה חשוב גם לנו. לעולם אל לנו להסתכל על אף אחד מאחינו היהודים ולחשוב מה אני יכול לעשות, פשוט אין תקווה שהוא ישתנה, אלא עלינו לנסות לחשוב אם זה היה הבן הצעיר שלי, מה הייתי עושה וזה יאפשר לנו באמת להשפיע על אחינו שסטו מדרך התורה.

# ל כ ר ן ך מ' ש' ה' ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

# **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת נצבים פרק כ"ט פסוקים ט\י אתם נצבים היום כולכם ... כל איש ישראל טפכם

The Ba'al Haturim explains the reason the first pasuk ends with the words כל "All the men in B'nei Yisroel," and the next pasuk starts with the word ספכם - meaning your small children. This is to teach us that the leaders of B'nei Yisroel have to view their position like they are leading their own children.

Why would a leader need to view the members of B'nei Yisroel like their own children in order to properly lead them? Doesn't a leader already know what his responsibility is and how he will deal with every person according to their own situation?

The answer could be that there is no comparison to how you would lead your own child verses someone else. There are two aspects to this. Firstly, a person never gives up on their own child. Secondly, when it's in regards to a small child, a person feels his actions will have more of an impact. For instance, if your own child wasn't following in the path of Torah, it will hurt him personally. Due to this, he will do everything in his power to ensure his child remains on the right path. However, when a person doesn't share this type of connection, he will help based on his obligations as a leader, but he might give up and think there's nothing more to be done. If it was his own child, he might keep looking to find a way. This is why the Torah tells the leaders that they have to view each member of B'nei Yisroel as their own child. This will enable them to keep pushing even if logically there is no further hope.

This is important for us as well. We should never look at any of our fellow Jews and think, "What can I do? There is just no hope for him to change." We should view them as our own children and that will enable us to truly impact our brothers who might have strayed from the path of Torah.

# זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

# הרב רועיאל שונברון

'פרשת נצבים פרק כ"ט פסוק ט אתם נצבים היום כולכם

הרמב"ן מסביר את המילה נצבים בכך שבני ישראל עמדו והתכוננו מול ה' כדי לקבל את הברית.

אם ננתח את פירוש זה של הרמב"ן, נוכל לשאול את השאלה הבאה. נראה מהרמב"ן שכדי לקבל את הברית לא הספיק שבני ישראל יבואו לשמוע את הברית ולקבלה, אלא דווקא היו צריכים להתכונן לקבל את הברית. אם נכניס את זה לתנאים שלנו, זה יהיה דומה לאדם שנכנס למשרד כדי לחתום על החוזה למקום עבודה חדש. אדם לא צריך להכין את עצמו ספציפית לחתום על החוזה. הוא יחתום עליו ואז יעשה כל מה שהחוזה דורש ממנו, אז במה זה שונה שבני ישראל יצטרכו להיות מוכנים לקחת על עצמם את הברית?

התשובה יכולה להיות שכאשר נקבל את הברית שמגיעה איתה כל המצוות והעבירות שבתורה, יהיה לנו את היצר הרע שדוחף אותנו להפר את הברית ולא לשמוע את התורה. כאשר אדם מתמודד עם מצב קשה, ככל שאדם מכין את עצמו יותר, כך יהיה קל יותר לביצוע. כשבני ישראל עמדו לקבל על עצמם את הברית בינם לבין ה' שכרוכה בשמירת התורה, הם היו צריכים להתכונן לדעת מה מצופה מהם ושהם יודעים שהם יכולים לממש זאת ואז יכולים לקיים את התורה.

זה חשוב לנו גם עכשיו בחודש אלול. אנו מגיעים לראש השנה ומדי שנה אנו לוקחים על עצמנו לשנות חלק מהפעולות שלנו שצריכות שיפור. עם זאת, פעמים רבות אנו מגלים שאחרי תקופה קצרה חזרנו להרגלנו הישנים. אחת הסיבות לכך עשויה להיות שאנחנו פשוט אומרים שאנחנו הולכים להשתנות אבל אנחנו לא מכינים את עצמנו לאתגר. השנה, כשאנחנו לוקחים על עצמנו לשנות משהו, כדאי שננסה מראש לראות מה יהיו האתגרים ואיך אנחנו מתכוונים להתמודד איתם ועם ההכנה הקטנה הזו אולי פשוט נגלה שהשינויים שלנו אכן נדבקים.

# ל כ ר ן ך מ ש ה ל ע ה ל ע ה ל ע"ל ע"ל ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

# **RAV ROYALE SCHONBRUN**

פרשת נצבים פרק כ"ט פסוק ט' אתם נצבים היום כולכם

The Ramban explains the word נצבים means that B'nei Yisroel were standing and prepared in front of Hashem in order to accept the covenant.

We can ask the following question. If we analyze this Ramban, we see that it wasn't enough for B'nei Yisroel to come and hear the covenant to accept it, rather they needed to prepare themselves to accept the covenant. If we put this into our terms, this would be similar to someone going to sign a contract for a new place of employment. A person doesn't need any form of preparation in order to sign the contract. He will sign it and then ultimately do whatever the contract requires of him. How is it any different that B'nei Yisroel would need to be prepared in order to take on the covenant?

The answer could be that when we accept the covenant, it comes with all of the mitzvos and aveiros in the Torah. We come with a yetzer hara that pushes us to break the covenant and not listen to the Torah. When a person is faced with a difficult situation, the more he prepares himself, the easier it will be to accomplish it. When B'nei Yisroel were about to take upon themselves the covenant which entailed keeping all of the Torah, they had to prepare themselves to know what was expected of them. Only then they knew that they could accomplish it, allowing themselves the commitment to follow the Torah.

This is important for us in Elul as well. Rosh Hashana is coming up and every year we take upon ourselves to change certain parts of ourselves that needs improvement. However, many times we find that after a short period of time, we revert back to our old ways. One reason for this might be that we just say that we are going to change, but we do not prepare ourselves for the challenge. This year when we take upon ourselves to change something, we should prepare in advance. We should try to see what the challenges will be and how we plan on dealing with them. With that little preparation we might find that our changes finally last.

# 

תוגגים עם השירות

מוצרי חד פעמי ומוצרי ניקיון מחירים זולים משלוחים עד הבית לפרטים נוספים: 0533414739 www.machsanhapeami.co.il

Paper goods and Cleaning supplies
Great Prices
We deliver to your door