אחד מהפירושים שרש"י מביא על המילים "כי כמוך כפרעה" שאתה כמו פרעה כמו שפרעה גוזר ואינו מקיים כך גם אתה גוזר ואינו מקיים.

אמרת להביא את בינימין למצרים כדי שאוכל לשים אליו עין (ליראות אותו). ועכשיו אתה רוצה לשמור אותו כעבד?

זה מאוד קשה להבין שהאחים של יוסף לא ידעו שיוסף שם את הגביעה בשק של בינימין ולכן או שהם חשבו שבינימין לקח את הגביעה או שמישהוא אחר שם את זה שם. בעיינים של יוסף זה היה ברור שהכוס נגנבה. אם זה היה הסיטואציה איך יהודה יכול לומר שהוא שבר את המילה שלו שבזמן שבנימין הגיעה, יוסף באמת רק ראה אותו ונתן לו ללכת, רק שאחרי שבנימין גנב את הגביעה יוסף רצה לשמור אותו כעבד?

אנחנו רואים מכאן עד כמה התורה מצפה מאנשים לגבי אמירת האמת. התביעה על יוסף מיהודה היה שאם הוא היה איש אמת הוא וודאי יכול למצוא דרך אחרת להעניש את בנימין כדי לא לעבור על האמירה שלו.

אנחנו יכולים ליראות רעיון זה מומחש בסיפור הבא שהתרחש עם מורינו הרב שך זצ"ל. פעם אחד ערך הרב שך מניין מוקדם למנחה בביתו. יום אחד היו להם תשעה אנשים והוא יצא החוצה לבדוק אם הוא יכול להשיג איש עשירי למניין. היה אדם, שכאשר התבקש להצטרף למניין היסס וכשנשאל מדוע, ענה שהוא הסכים לפגוש מישהוא בשעה 13:15 ועכשיו אם הוא יישאר למניין הוא יאחר. הרב שך אמר לו שאתה חייב ללכת ולא לעשות את המניין כפי שאתה צריך לעמוד במילה שלך. במקרה זה, למרות שהמצב השתנה והגדול הדור ביקש ממנו לעשות מניין, בכל זאת חשיבותו של אדם לקיים את המלה שלו חשובה יותר.

One of the explanations that Rashi gives for the words כי כמוך כפרעה is that just like pharoh decrees and does not keep his word you did the same thing. You said to bring Binyamin down to Egypt so that "I can put my eyes on him (see him) and now you want to keep him as a slave.

This is very hard to understand. The brothers did not know that Yosef had put the cup in Binyamin's sack and therefore either they thought Binyamin took it or someone else put it there. In Yosef's eyes, as far as the brothers knew, it was clear that the cup was stolen. That being the case, it should not be considered that Yosef broke his word by keeping Binyamin as a slave. This is because when Binyamin came, he saw him and let him go keeping his word which was only to see him. It was only now after he stole the cup that he wanted to keep him as a slave.

We see from here how far a person needs to go to say the truth. Yosef had a claim that he kept his word and only when circumstances changed, did he change his mind but a person who is really a man of truth would have found another way to punish the action that would not cause him to even indirectly contradict what he had previously said.

We can see this idea illustrated in the following story that occurred with Moreinu Harav Schach, zt"l. Once when Rav Schach had an early minyan for Mincha in his house, they had only nine people and he went outside to see if he could get a tenth man for the minyan. There was a man, who when asked to join the minyan hesitated, and when asked why, he responded that he had agreed to meet someone at 13:15 and now if he stays for the minyan he will be late. Rav Schach told him you must go and not make the minyan as you have to keep your word. In this case, even though the situation changed and the gadol hador had asked him to make a minyan, nevertheless the importance of a person keeping his word is more important.