זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

1048 זמנים שבת קודש פרשת **חיי שרה** תשפ"ה גיליון

דברי התורה לעילוי נשמת החיילים שנפלו ולעילוי נשמת אלתר צבי אריה בן חיים יאכנעס ולעילוי נשמת הרב יוסף בן הרב שמשון פרלמן ולרפואת הפצועים

17:15 צאת השבת 16:01

זמני תפילה שבת קודש

12:30	ערש"ק מנחה א' –
16:27	מנחה ב' –
16:42	- קבלת שבת בשקיעה
5:51	שחרית עם הנץ מתחיל שוכן עד
8:20	שחרית מנין שני שוכן עד 8:40
11:55	מנחה אי –
15:40	מנחה בי –
16:05	– מנחה ג'
17:15	– מעריב מוצאי שבת
17:41	– מעריב של רבינו תם

זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

הרב רועיאל שונברון

פרשת חיי שרה פרק כ"ג פסוק א' ויהיו חיי שרה מאה שנה ושרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה

רש"י מסביר שכאשר התורה אומרת " שני חיי שרה" היא באה לומר לנו שכל שנות חייה של שרה היו טובות באותה מידה.

אם ננתח את פירוש רש"י זה נוכל לשאול את השאלה הבאה. עולה מרש"י ששרה חיה חיים נפלאים, אבל אם נסקור את חייה כפי שהובאו בפרשיות הקודמות, נראה שחיי שרה היו קשים מאוד. שרה הייתה עקרה 90 שנה, היא נחטפה פעמיים פעם אחת על ידי פרעה ופעם על ידי אלימלך. כשהגר נכנסה להריון, היא ביישה את שרה עד שלבסוף נולד לה את יצחק בגיל 90. מכאן נראה שרוב חייה היו קשים, אז איך אפשר לאומר שכל שנות חייה של שרה היו טובות באותה מידה.

התשובה יכולה להיות שלשרה כל חייה היו טובים באותה מידה. שרה הרגישה שכל מה שקרה לה זה מאלוהים והוא טוב מטבעו, גם אם אנו רואים את הדברים שקרו לה כרעים. התורה מספרת לנו שבח גדול על שרה, שבעיניה כל מה שקרה לה היה באמת טוב באותה מידה.

זה מסר חשוב גם עבורנו. בחיינו, אף אחד מאיתנו לא חי חיים טובים לחלוטין, ולכולנו יש בעיות שעולות וגורמות לנו לכאב. עם זאת, אם נוכל להתמקד בעובדה שכל מה שקורה הוא באמת מאת השם וזה לטובתנו, זה ישנה את כל נקודת המבט שלנו על החיים ונראה באמת את כל חיינו, אפילו בזמנים הקשים כחיים טובים.

זכרוך משה לסרי זצ"ל ע"ע ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

RAV ROYALE SCHONBRUN

פרשת חיי שרה פרק כ"ג פסוק א'

ויהיו חיי שרה מאה שנה ושרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה

Rashi explains that when the Torah says, "These are the years of the life of Sara," it's telling us that all her years were equally good.

According to Rashi, it appears that Sara lived a wonderful life. However, if we review her life throughout the prior parshios, it seems that she had a very difficult life. Sara was barren for 90 years. She was also kidnapped twice. Once by Pharaoh and another time by Elimelech. Also, when Hagar first became pregnant, she shamed Sara until Sara finally had Yitzchak. If we look at all these events, it appears like most of Sara's life was very difficult. If so, how can Rashi say that all her years were equally good?

The answer could be that Sara truly felt that her entire life was equally good. Sara knew that everything that happened to her was from Hashem and was therefore inherently good. The Torah is telling us something unbelievable about Sara. Even if we view these events as "bad," Sara truly accepted everything in her life as good.

In our daily lives, things may not always appear to be good. We may have issues that arise and sometimes cause us pain. However, if we can focus on the fact that everything that happens is from Hashem, it will change our whole perspective. If everything Hashem does is good, then maybe we can accept our difficult times as only good.

זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

הרב רועיאל שונברון

פרשת חיי שרה פרק כ"ג פסוק א'

ויהיו חיי שרה מאה שנה ושרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה

ה"אור החיים" מסביר ש100 השנים הראשונות לחייה של שרה היו מלאות בסבל, שכן ב-90 השנים הראשונות לחייה היא הייתה עקרה וב-10 השנים הראשונות לאחר לידתו של יצחק, ניסה ישמעאל להרוג אותו והיא דאגה כל הזמן לשלומו עד שאברהם שלח את ישמעאל מהמקום, מה שהותיר לשרה 27 שנים שהיו השנים היחידות שנחשבו ל"שנות חייה". ה"אור החיים" מסביר כי חייה של שרה היו מלאים בסבל מאחר שלא היו לה ילדים ואח"כ כי היא דאגה לשלומו של יצחק.

אם ננתח את פירוש ה"אור החיים" הזה, נוכל לשאול את השאלה הבאה. זה בהחלט נכון ששרה עברה סבל עצום בחייה, אבל חלק מהדברים הגדולים יותר, כמו שנחטפה פעמיים הושמטו על ידי ה"אור החיים", וההתמקדות בסבל שלה הייתה רק בחוסר הבאת ילדים לעולם. מדוע היו עקרותה ובעיותיו של יצחק עם ישמעאל מוקד סבלה?

התשובה יכולה להיות שהסבל האמיתי של אדם הוא כאשר הוא לא יכול לבצע את מה שהוא מרגיש שהוא מטרתו בחיים. עם כל הטוב האדיר שעשתה שרה בחייה, היא הרגישה שמטרתה היא המשך השרשרת שתוביל ליצירת בני ישראל. צורת הסבל הגדולה ביותר שאדם יכול להרגיש היא חוסר היכולת לבצע את מה שהוא מרגיש שזה המטרה שלו בחיים.

זהו שיעור חשוב מאוד גם בחיינו. אנחנו כל הזמן עושים מצוות אבל לפעמים אנחנו מרגישים שחסר לנו כאילו לא עשינו כלום. זו הנטייה הטבעית של אדם להרגיש שאם הוא לא משיג את מה שהוא רואה כמטרתו בחיים, הוא לא עשה כלום וזה יכול לגרום להתיאשות. אנחנו צריכים תמיד להתמקד במה שהשגנו ולהעריך את זה, ובמקביל להמשיך לעבוד בתחומים שקשה לנו יותר ולעולם לא לוותר על התקווה.

זכרוך משה לסרי זצ"ל ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

RAV ROYALE SCHONBRUN

ויהיו חיי שרה מאה שנה ושרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה

The Ohr Hachayim explains that the first 100 years of Sara's life were filled with suffering. She was barren for 90 years. After she finally bore Yitzchak, his brother, Yishmael, tried to kill him. She was constantly worried about his safety until Avraham sent Yishmael away. At this point in her life, Sara was left with only 27 years remaining to live. The Ohr Hachayim says these 27 years were the "years of her life." The Ohr Hachayim explains that most of Sara's life was full of suffering because the majority was barren and then filled with worry over Yitzchak's safety.

It's certainly true that Sara went through a tremendous amount of suffering in her life. However, some of the other difficult events like her being kidnapped twice were omitted by the Ohr Hachayim. Why did the Ohr Hachayim only choose to focus on Sara's inability to conceive and her suffering with Yishmael?

The answer could be that the greatest form of suffering that a person can feel is being unable to perform what they feel is their purpose in life. With all the tremendous good that Sara did in her life, she felt that her main purpose was the continuation and creation of B'nei Yisroel. Her biggest suffering came from her inability to do this and the worrying about Yitzchak when Yishmael jeopardized his safety.

In our daily lives, we are constantly doing mitzvos. However, sometimes we feel like we are lacking something. Sometimes we feel like we didn't do anything. Some people feel like they don't accomplish anything at all if it's not contributing to what they believe their purpose in life is. This is a detrimental way of thinking. Instead, we need to focus on what we have accomplished. We need to appreciate our accomplishments, while we continue to work on areas that pose challenges for us to overcome. We must never give up hope in ourselves.

זכרון משה

ע"ש ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

הרב רועיאל שונברון

פרשת חיי שרה פרק כ"ג פסוק ד' גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחוזת קבר עמכם

הספורנו מסביר את הסתירה לכאורה בפסוק שבו אומר אברהם לבני חת: "אני גם זר וגם תושב ארץ ישראל". כשאברהם רצה לרכוש את מערת המכפלה הוא אמר להם 2 דברים. ראשית, הוא הסביר מדוע אין לו חלקת קבורה, כלומר שהוא היה זר בארץ. שנית, אברהם הסביר שהסיבה לכך שהוא רוצה לקנות אותה כאן היא שהוא רוצה להפוך את זה לבית הקבוע שלו.

אם ננתח את פירוש הספורנו הזה נוכל לשאול את השאלה הבאה. אפשר להבין את החלק הראשון של ההסבר של הספורנו שאברהם הסביר למה לא הייתה לו חלקת קבורה משלו, אבל מה זה משנה למישהו לגבי המכירה, שאברהם רוצה לקנות אותה כיוון שהוא רוצה להפוך את האדמה הזו לבית הקבע שלו. זה נראה ברור שאשתו מתה והוא צריך מקום לקבור אותה, גם אם הוא מתכנן לעבור למקום אחר בעוד כמה חודשים? יתר על כן, זה לא אמור להשפיע עליהם, כי אם הם מוכרים לאברהם את המקום, בין אם הוא ממשיך לגור שמה או אם אברהם עובר לגור במקום אחר זה לא יהיה יותר בידיו של עפרון.

התשובה יכולה להיות שאנחנו מזלזלים בכוח של להיות אחד מקבוצה שגורם לאנשים להיות פתוחים לבקשה או רעיון מסוים. אברהם ידע שיהיה קשה לכל אדם למכור חלק מרכושו למישהו במיוחד למי שבעיניו הוא סתם זר. אולם ברגע שאברהם אמר להם שהוא מתכנן להפוך את האזור הזה לביתו הקבוע, הם חשו חיבור מסוים אליו שאפשר להם להיות פתוחים יותר לבקשתו.

זה חשוב מאוד בחיינו, גם לטוב וגם לרע. אדם צריך לדעת שהתחושה שאתה חלק מקבוצה פותחת גם אותך וגם את הקבוצה להיות מושפעים ביתר קלות. זה עובד לטובה, אם אתה רוצה להשפיע על אחרים בדרכו של השם, אם הם ירגישו שאתה אחד מהם, הם יהיו פתוחים להשפעה ממך, אבל בצד השני, אם יש לך את ההרגשה הזו, אתה פותח את עצמך להיות מושפע מהם גם כן. בכל פעם שאנו נמצאים בסביבת אנשים שבהם קיים סיכון להיות מושפעים לרעה, עלינו ליצור קצת מרחב בינינו ולא להרגיש חלק מהקבוצה שלהם או להיות זהירים ביותר כדי להבטיח שההשפעות שלהם לא ייכנסו ללב שלנו.

זכרוך משה לסרי זצ"ל ע"ע ולע"נ ר' משה לסרי זצ"ל

מרכז מסחרי רחוב שאולזון 51

RAV ROYALE SCHONBRUN

פרשת חיי שרה פרק כ"ג פסוק ד'

גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחוזת קבר עמכם

The Sforno explains the contradiction in the pasuk where Avraham says to the B'nei Cheis, "I am both a stranger and a resident of Eretz Yisroel." When Avraham wanted to purchase the מערת המכפלה, he told B'nei Cheis two things. First, he explained why he didn't have a burial plot because he's a stranger to the land. Second, Avraham explained that he would like to purchase the plot in order to make the land his permanent home.

I can understand the first part of the Sforno's explanation about why Avraham did not have his own burial plot. However, what difference does it make to anyone regarding the sale if it's your permanent home? It seems obvious that his wife died and he needs a place to bury her right now even if he plans on moving somewhere else in a few months. Furthermore, whether or not Avraham continues to live there, if Efron sells him the land it won't be in Efron's hands anymore so what difference does it make to Efron whether Avraham will continue to live there?

The answer could be that we underestimate the power being a part of a group can have over a group of individuals. Avraham knew that it would be difficult for any person to sell a piece of his property to someone, especially to someone who is a stranger. However, once Avraham told them that he was planning on making this area his permanent home, they felt a certain connection to him which enabled them to be more open to his request.

This teaches us the power of influence that we could have over people in our own lives. A person needs to know that when you're a part of a group, it enables all parties to be influenced more easily. This could create a positive influence or a negative influence. If you live a life of avodas Hashem, you'll have an easier time trying to influence others to follow a righteous path. However, being around people who are less religious than you could have a negative influence on you. We always need to be cautious of the influences around us.

Analyzing Chazal

A new and innovative program based on the methodology of the Alter of Slabodka with Rabbi Royale Schonbrun

Breathe life and excitement into learning the parsha of the week.

Learn the skills you need to analyze chazal and open up their depth and beauty to you.

Email us at Royaleschonbruncpa@gmail.com to receive our weekly 5-minute Analyzing Chazal podcast and Torah magazine on the weekly parsha.

Coming soon - live interactive shiurim in person or internet based where we breakdown the Chazal together in small groups. Details to follow.

For more information, please call 054-6374321

To listen to previous shiurim scan the QR code

